

1^e bijeenkomst Buurt Maken Team Banne

Datum Donderdag 15 oktober 2020, 17:30-19:00

Locatie Online Teams

Op zaterdag 5 september heeft de workshop **Buurt Maken** in Banne Noord plaatsgevonden. In Theater de Rietwijker kwam een groep van 30 buurtbewoners en betrokkenen bijeen om na te denken over kleine of snelle acties die een positieve invloed op de buurt hebben. Na afloop hebben wij gevraagd wie er graag meedenken met realiseren van de ideeën. Een mooi Buurt Maken Team is ontstaan!

In het Buurt Maken verslag hebben jullie de opgehaalde ideeën van de workshop kunnen terug lezen. Het idee is dat buurtbewoners samen de ideeën kunnen verder brengen en met elkaar verbinden. De aankomende tijd gaan we hiermee aan de slag. De woningcorporaties en de gemeente hebben hier een bedrag van 50.000,- euro voor beschikbaar gesteld.

- Anne Marike vindt het Buurt Maken een leuk initiatief omdat het voor en door buurtbewoners is. Ze ziet graag veel initiatieven voor kinderen.
- **Waterplezier** komt veelvuldig in het verslag terug, de conclusie is echter dat een stadstrandje aan het kanaal hier niet de beste optie voor is. Er wordt in de zomer erg hard gereden door wielrenners, het is daardoor niet veilig. Ook ligt deze locatie recht voor het crematorium. Daarnaast kan een uitgebreide zwemplek hier voor overlast zorgen voor aangrenzende bewoners. Er zal verder door het team worden nagedacht of waterpret op een andere locatie een plek kan krijgen in de buurt.
- Onder leiding van Arthur van de Theaterstraat is er een start gemaakt met de **moestuinen** in de plantenbakken op het Parlevinkerplein. Er wordt nog onderzocht hoe de bloembakken leuk kunnen worden neergezet, zodat deze echt een eigen plek krijgen. De moestuintjes én natuurlijk de oogst zijn de voor de hele wijk. Iedereen is welkom om mee te helpen!
- We brainstormen over een plekken in de wijk die we van leefbaar naar liefdevol kunnen transformeren. Het plein aan de Parlevinker (Parlevinkerplein) heeft een goede centrale ligging en voor de hele wijk toegankelijk. Op dit moment is de coffeeshop het enige wat voor levendigheid zorgt, maar niet de goede levendigheid. Peter komt regelmatig op het plein en benoemt dat functie van het plein niet goed werkt, hij ziet graag meer bankjes en een betere opstelling.

Een mooie ingreep in de vorm van een **prieeltje of een amfitheater** zou een kans zijn op het plein. Een plek voor ontmoeting maar er hoeft niet per se te worden geprogrammeerd. Arthur oppert om een gedeelde redactie te maken met de mensen die het leuk vinden om over de invulling van activiteiten voor een dergelijk prieeltje na te denken door en voor buurtbewoners.

- Sandra en Anne Marike geven aan graag mee te willen denken. Er zal in een kleiner comité een bijeenkomst worden opgezet.
- Shreyas verwijst naar het Flevopark waar er ook een paviljoen is gemaakt. Misschien een goed voorbeeld voor op het plein?

Het is een mooi gemeenschappelijk doel om iets met het Parlevinkerplein te doen. De volgende ideeën liggen ook op tafel:

- een kunstschaatsbaan
 - gezellige verlichting voor de winter
 - sportactiviteiten
 - meer kleur op het plein zodat het een vriendelijkere plek wordt, zou United Painting die de Rietwijker heeft beschildert hier een invulling aan kunnen geven?
 - Een koffieplek in de buurt, in combinatie met een prieel kan iedereen hier gebruik van maken.
-
- Shreyas benoemt het **voedselbos**, een idee wat zij heeft ingebracht. Shreyas heeft eerder hiervoor contact gehad met de UVA die hierbij kon meedenken. Misschien kunnen we hier nog wat verder op ingaan tijdens de volgende bijeenkomst?